

NIEUWSBRIEF



Protestantse Gemeente Giethoorn

Beulakerweg 80

www.giethoorn.protestantsekerk.net

Bankrekeningnrs:

Kerkrentmeesters: NL 69 RABO 0322001080

Diaconie: NL39 RABO 0361259751

Maart 2025

Predikant: vacature

Tel:

Mobiel:

Scriba: Tiemen Schra

scribagiethoorn@gmail.com

Voortgang Beroepingswerk

In februari is er gewerkt aan het beleidsplan, heet werkplan en de meerjarenbegroting die allemaal nodig zijn om toestemming te krijgen van de landelijke PKN om een (parttime) predikant(e) te mogen beroepen. 3 maar is er weer Kerkenraad en hopen eea af te ronden zodat we het kunnen indienen.

Waar we nog geen enkele voortgang boeken, maar wat cruciaal is om als zelfstandige gemeente te blijven bestaan, is het op orde krijgen van de kerkenraad. We zullen op één of andere manier een ambtsdrager moeten zien te vinden. De invulling van het ambt kunnen we flexibel invullen. We zoeken een ouderling, maar kunnen eventueel ook een diaken benoemen en één van de zittende diaken vragen het ambt van ouderling op zich te nemen. Ook zijn we flexibel in de duur van het ambtsdragerschap. We kunnen ook heel goed afspreken eerst voor bv 2 jaar te benoemen i.p.v. de gebruikelijke 4 jaar. Er is dus flexibiliteit en die willen we graag t.b.v. nieuwe ambtsdragers inzetten. Dan staat het vinden van een scriba en versterking van de beamergroep uiteraard ook hoog op ons wensen lijstje.

Namens de kerkenraad
Tiemen Schra

Actie Kerkbalans

Kerkbalans is weer achter de rug. Diverse vrijwilligers zijn weer op pad geweest om de enveloppen te brengen en om ze ook weer op te halen. Hartelijk dank daarvoor. En het is zeker niet voor niets geweest. Door ons allemaal is voor 2025 het mooie bedrag van € 35.780 toegezegd. Ter vergelijking kunnen we melden dat over 2024 € 35.650 is

ontvangen. Wanneer we in ogenschouw nemen dat we als gemeente eerder wat kleiner worden dan groten is de toezegging voor 2025 een mooie opsteker en bevestiging dat we graag met elkaar gemeente willen zijn.

Alvast veel dank voor uw bijdrage en steun. Door te geven kunnen we invulling blijven geven aan het geschenk van de lokale kerk. Samen op naar de kerk van morgen

Kerkrentmeesters

Veertigdagentijd.

Het thema voor de Veertigdagentijd 2025 is 'Heilig je leven'. Het wordt als volgt beschreven: 'In de Veertigdagentijd bezinnen we ons op onze relatie met God, onszelf en onze naaste. Leven in het licht van Gods koninkrijk vraagt niet om passief afwachten: we worden uitgedaagd om 'als nieuw' te leven en te onderscheiden waar het op aankomt. Jezus stelt ons op scherp: we worden opgeroepen om onze verantwoordelijkheid te nemen voor onze medemens, de schepping en de samenleving. Welke keuzes maken wij, welke omkeer heb jij, hebben wij, heeft de wereld nodig? En hoe blijven we in balans tussen de verantwoordelijkheid die wij hebben en het leven van genade?' oor elke zondag in de Veertigdagentijd verzorgen we een liturgisch bloemstuk en ook in de dagen voorafgaand aan Pasen.

De campagne start op woensdag 5 maart op Aswoensdag en loopt tot en met de Paaszondag 20 april. Wil je bewust toeleven naar Pasen dan biedt Petrus een dagelijkse kalender aan, die je uitdaagt om in aanloop naar Pasen elke dag even stil te staan. Een korte overdenking, aangevuld met liederen, gebeden en citaten. Er ligt nog een intekenlijst achter in de kerk waarop de kalender besteld kan worden. De kalender bedraagt 1 euro.

Marjolein, Gerry en Diny

Paasgroetenactie 2025

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gedetineerden in Nederland. De afbeelding op de kaart is gemaakt door een gedetineerde man in Veenhuizen. Het thema is 'Het graf is leeg, Jezus leeft! Zijn opstanding maakt ons leven als nieuw.'

Waarom een kaart sturen met Pasen?

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart ontvangen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt,

u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet hen goed doet. Het is altijd weer een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst rond Pasen in de gevangenissen worden uitgedeeld.

Aankomende zondag 2 maart is er gelegenheid om tijdens het koffiedrinken een kaart te schrijven.

Bijbelmeditatie Zonnewiede

Op 11 maart staat er weer een bijbelmeditatie in Zonnewiede gepland. Deze keer wordt de meditatie verzorgd door mevr. Bertha Groen-Mol.

Bewoners uit de zorg en de aanleun zijn van harte welkom om deze dienst met elkaar te vieren en Dhr. A. Nijmeijer speelt op het keyboard.

Preekrooster

2 maart	Ds. W.Bos, Sint-Jansklooster: Tevens koffiedrinken en paasgroetenactie Uitgangscollecte: Voorjaarszending t.b.v. het bestrijden van huiselijk geweld in Egypte
9 maart	Gezamenlijke dienst in de Doopsgezinde Kerk, Voorganger: mevr. Bertha Groen-Mol. Collecte komt geheel ten goede aan “de warme huiskamer” een project van het Leger des Heils.
16 maart	Ds Rodenburg, Staphorst. Uitgangscollecte: Diaconaat: Missionair werk Nederland; Kliederkerk
23 maart	De heer Brouwer, Rouveen
30 maart	DS. W. Voogd, Rouveen. Uitgangscollecte: Zending t.b.v. arbeidsmigranten Golfstaten.

Voor meer informatie over de uitgangscollectes zie hieronder een uitgebreide toelichting door Marjolein Petter.

VOORJAARSZENDING Egypte 2 maart

HUISELIJK GEWELD BESTRIJDEN

Seksueel en gendergerelateerd geweld in de huiselijke kring was al een groot probleem in Egypte, maar door de toenemende armoede neemt het alleen maar toe. De Presbyteriaanse Kerk van Egypte wil bijdragen aan een veiligere en vredige samenleving en daarmee Gods liefde voor mensen laten zien. Ze traint kerkleiders van lokale gemeenten om het probleem bespreekbaar te maken. Daarnaast worden verzorgers van kinderen toegerust in het beschermen van de jonge generatie tegen geweld en misbruik.

MISSIONAIR WERK Nederland 16 maart

DE KLIEDERKERK IS ER VOOR JONG EN OUD

Kliederkerk is een vrolijke en gastvrije missionaire vorm van kerk-zijn. Het brengt jong en oud, niet-gelovigen en kerkelijk betrokkenen samen. Kinderen, tieners, ouders en grootouders ontdekken op een creatieve manier de bijbelverhalen en de betekenis daarvan voor hun eigen leven. De Protestantse Kerk in Nederland steunt lokale kliederkerken met materiaal, trainingen en inspirerende bijeenkomsten, zodat mensen van alle leeftijden samen meer over de Bijbel kunnen leren en samen kunnen vieren en eten.

ZENDING: Golfstaten 30 maart

DE KRACHT VAN BIJBELVERHALEN.

In de Golfstaten werken miljoenen arbeidsmigranten. Ze maken lange werkdagen onder erbarmelijke omstandigheden om geld te verdienen voor hun familie ver weg. Veel van deze arbeidsmigranten zijn christen en willen graag meer weten over de Bijbel, maar kunnen zelf niet lezen. Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint voorgangers in een vertelmethode waarbij Bijbelverhalen mondeling worden doorgegeven. De eeuwenoude verhalen komen zo tot leven en krijgen betekenis in het leven van alledag. De Bijbel geeft moed en kracht.

PVD nieuws

Op 12 maart hoopt dhr. H. Kruiders zijn verjaardag te vieren. We wensen hem en zijn naasten een fijne dag.

Collecte en bloemen

2 febr.	Diaconie: € 43,00 en Kerk € 41,70 Uitgang Diaconie: € 43,70. t.b.v. klimaatverandering in Ethiopië QR-code: nvt Bloemen: mevr. A. Klaver-Petter
9 febr.	Diaconie: € 30,50 en Kerk € 31,50 Uitgang: Kerk € 31,40 QR-code: € 10,00; € 5 voor de diaconie en €5 voor de kerk Bloemen: mevr. R. vd Vegt; Sportlaan
16 febr.	Diaconie: € 46,40 en Kerk € 50,90 Uitgang: Diaconie € 43,70 t.b.v. Noodhulp Israël en Gaza QR-code: € 15,00; € 7,5 voor de diaconie en € 7,5 voor de kerk Bloemen: mevr. A. Knol-Petter
23 febr.	Diaconie: € 60,70 en Kerk € 56,50 Uitgang Kerk: € 37,20

QR-code: € 30; € 15 voor de diaconie en € 15 voor de kerk
Bloemen : fam. Schenk, Bodelake.